



Morgenwijzer

# basisschool het Spectrum NIEUWSBRIEF

## DE KALENDER

04-02: OR VERGADERING

15-02: RAPPORT MEE



WEEK 06

**Beste ouder(s)/ verzorger(s),**

Lekker koud en winters is het buiten. Binnen is de afgelopen weken hard gewerkt door de kinderen om te laten zien waar ze staan. Onder andere door de CITO toetsen. Maar natuurlijk ook in hun werkhouding, rol in de groep en prestaties op de methodetoetsen. U, of eindelijk uw kind, ontvangt op vrijdag 15 februari het rapport waarin als een soort foto zichtbaar is wat de ontwikkelingen van uw kind zijn. De week daarna kunt u gebruik maken van de oudergesprekken. Die staan gepland op maandag 18 februari 's middags en 's avonds en op donderdag 21 februari de middag. Gezien alle schoolontwikkelingen van het afgelopen half jaar hebben we besloten het invoeren van het ouderportaal waarin u met een eigen inlog straks o.a. kunt communiceren met de leerkracht en digitaal kunt inschrijven voor de oudergesprekken, nog even uit te stellen naar juni van dit jaar. Daarom de inschrijfformulieren nog op papier, naast de deur van het lokaal. Op de Honingzwam hangen ze er woensdag al, op de Batenstein vanaf maandag 11 februari. Voor groep 8 geldt dat zij een aparte uitnodiging krijgen van de leerkracht voor het gesprek over het definitief schooladvies.



## 20 van Alphen herinnering

Denkt u er nog aan dat het inschrijfformulier uiterlijk maandag 4 maart bij de leerkracht ingeleverd moet zijn?

## Raad van toezicht

Vandaag hebben twee leden van de Raad van Toezicht beide locaties van het Spectrum bezocht. Zij houden over het algemeen toezicht op het onderwijs binnen Morgenwijzer via het College van Bestuur. Om wel feeling te hebben met de werkvloer, bezoeken ze eens per jaar alle scholen. Een mooie en goede gewoonte. We hebben ze de school laten zien en ervaren en verteld hoe we met elkaar aan het werk zijn om het Spectrum te laten groeien. Fijn om te horen dat ze onder de indruk waren van de ontspannen werksfeer die in de school heerst.

We gingen met de fiets naar de schaapskooi (kinderboerderij). Juf Joyce en de moeder van Tessa gingen mee. Toen we daar aankwamen gingen we naar een soort ruimte waar besproken werd wat we gingen doen. We werden in groepjes ingedeeld het ene groepje ging naar de kippen. Het andere groepje ging naar de geiten. En weer een ander groepje ging naar de paarden enz. Toen ik hoorde dat we een mestles zouden krijgen, vond ik dat best een gek idee. Ik dacht: "Uhm, een mestles?" "Ieuw". Omdat het de dag daarvoor had gesneeuwd dacht ik dat het ook nog eens heel koud zou worden, maar het viel allemaal mee, want het was niet erg koud en het was gezellig! Nadat de mevrouw die daar werkte de rondleiding had gegeven en had uitgelegd wie wat moest doen ging iedereen aan de slag. Myrthe, Aidan, Yanick en ik gingen naar de kippen. We moesten de hokken schoonmaken met een schep, een bezem en met stoffer en blik. We hebben samen iets van 6 hokken gedaan. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en hard gewerkt. Het was niet heel koud, maar wel een beetje fris. Daarom gingen we weer lekker naar binnen zitten. De kinderen die thee wilden, kregen een lekker kopje thee. Nadat de thee op was, gingen we op de fiets terug naar school en zat de mestles er weer op. Gemaakt: Jentl-Spectrum Honingzwam



## Mestles

gemaakt door Ian en Dèvi

We kregen van de juf te horen. Dat we een mestles kregen.

en dat we oude kleding moeten mee nemen.

op de dag van de mestles kwamen eerst op school.

we reden daarna met de helen klas op de fiets naar de mestles.

tijdens de reis naar de kinderboerderij brak Devi's fiets sleutel af.

toen we aankwamen kregen we een rondleiding waar bij ons allemaal dingen werden uitgelecht. Bij voorbeeld over het gereedschap.

daarna gingen we naar een kamer daar moesten we duo's maken.

daarna werd er gezegd welk hok je moest verschoonen. Wij moesten het geiten hok verschoonen. eerst waren we alle bij bang voor geiten. Toen we het hok in gingen viel het uit eindelijk best wel mee. We hadden het grootste hok van de helen kinderboerderij. Eerst moesten we al het stro en al het poep er uit halen.

we hadden uiteindelijk 7 kruiwagens vol met stro en poep.

daarna moesten we nieuw stro in het hok legen.

toen we het geiten hok verschoont hadden, moesten we de konijnen hokken verschoonen, dat vonden we allebei wel leuk omdat we zelf konijnen hebben.

op het einde kon je thee drinken. Toen we klaar waren reden we weer terug.  
einde